

## Recensies van mensen die Beautiful Broken hebben gelezen:

Wat een indringend verhaal. Zo achter elkaar en zo eenvoudig verteld, dat raakt heel diep. Aan de manier waarop je alle pijnlijke gebeurtenissen beschrijft is te horen dat het in jou en aan jou zijn weg heeft gevonden. Het is voorbij het lijden eraan en onderdeel van je zijn geworden. Je worsteling en je veerkracht zijn prachtig in beeld gebracht.

Absoluut indrukwekkend

\*\*\*

*Beautiful* Broken

Bedankt voor het prachtige boek. Wat mooi geschreven en wat een indrukwekkend verhaal. Heb het in 1 keer uitgelezen.

\*\*\*

Vloog er doorheen.. heel makkelijk om te lezen... en wat heftig zo alles achter elkaar....voor mij: wat een herinneringen en emoties ... eens te meer realiseer ik me hoe onze levens met elkaar verbonden zijn... Je moeder kwam weer heel dichtbij en hoe mooi je je band met haar beschreven hebt. Dat Ruud aan haar sterfbed wegviel is ook bizar... ik kan het me niet herinneren.. wellicht heeft hij het nooit verteld. Ook Lidy kwam weer helemaal terug met dat ondeugende bekkie. Ik heb me toen nooit zo gerealiseerd wat de dood v Lidy een gat in jouw leven moet hebben geslagen. Door het verdriet v Ruud en gedoe met Roel en kleine kinderen ben ik me daar onvoldoende bewust v geweest. Je schuldgevoel naar Mia en later ook Ruud hoop ik dat je losgelaten hebt. Wat ben je toch een prachtig mens hoe je dit beschreven en overleefd hebt en zo krachtig en mooi in het leven staat.

\*\*\*

Natuurlijk kende ik kleine stukjes levensgeschiedenis van je maar niet wat alles emotioneel met je heeft gedaan. Je gevecht met alle emoties en de band en bindingen die je hebt aangegaan in je leven. Leren voelen en toestaan van gevoelens die strijd herken ik zo!!! Ik zag altijd de grappige sterke en stoere vrouw met die mooie dochter en hun bijzondere sterke band. Fijn dat je mij ook binnenlaat in je "andere" ik zodat ik wederom van je leren kan en mag.

\*\*\*

Beautiful Broken heb ik in één ruk uitgelezen.

Je hebt je leven zo omschreven, dat het leek alsof ik erbij was.

Zo zat ik dan ook regelmatig met de tranen in de ogen bij de gedeeltes over Mia, Lidy en Ruud.

De groei die je hebt doorgemaakt is prachtig.

Ik raad het iedereen aan je boek te lezen en ervan mee te nemen wat hen aanspreekt.

Ga op zoek naar jezelf, het zal soms verrassend zijn. Ik deed dat ook en weet nu wat mijn passie is!

\*\*\*

Meestal lees ik een boek heel snel uit en kan ik hem niet wegleggen, maar dit keer kwam het zo binnen, dat ik tijd nodig had om het allemaal te verwerken.

\*\*\*

Door jouw presentatie was er veel herkenning en was het erg bijzonder om te lezen. Ook eigen herinneringen werden weer ingekleurd.

Ik ben zo onder de druk van je boekpresentatie. Een rollercoaster van emoties. Dus hoe voel jij je? Zo krachtig hoe je allereerst je emoties op papier hebt gezet. En dan vooral je zinnen. Echt supermooi verwoord en dan ten tweede de intense voorbereiding voor deze presentatie die met zorg, aandacht en liefde in elkaar gezet is en dan als laatste het presenteren vanmiddag aan de buiten wereld. Zo mooi om je kwetsbaarheid en daarmee je kracht naar buiten te brengen. Diepe buiging voor jou!

\*\*\*

Heel mooi en knap hoe jij dingen beschrijft in je boek. Je neemt de lezer helemaal mee.

\*\*\*

*Beautiful Broken*  
Trees de Brouwer

Ik ben al op pagina 60 en ik ben helemaal geen boekenwurm. Maar je trekt mij helemaal mee in je verhaal en je bent een echt schrijftalent!

Heel veel reflectie kwam ik tegen in jouw ervaringen en ik hou van jou, je zorgt voor toegevoegde waarde in levens van mensen zoals ik.

\*\*\*

Je bent mijn levensinspiratie.

\*\*\*

Wat ben jij een mooi mens en wat maak je mij dankbaar doordat jij er bent! Jouw openheid, kwetsbaarheid en oneindige liefde voor je dierbaren geeft een waanzinnige inspiratie.

\*\*\*

En dan je boek....zo Trees! Ik voel trots dat je dit boek hebt geschreven en je bent sterk dat je dit durfde te delen. Zo mooi en ook zo verdrietig!

\*\*\*

Je hebt volgens mij veel mensen versteld doen staan over het verloop van jou aan de buitenkant zo mooie leven. Mooi is het, maar wel met de levenservaringen waar menigeen minstens drie levens over zou doen. En het grootste compliment gaf ik je al, en een van jouw vriendinnen benoemde het ook, maar aan het eind van jouw boek schijnt de zon nog steeds, een inspiratie om altijd bij je te dragen.

\*\*\*

Ik was vandaag sprakeloos.... je woorden... je persoon.... absoluut professioneel!!! Ongelofelijk super. Ik kon niets zeggen omdat ik zo ontroerd was....

Dankjewel dat je voor mij die prachtige mensen weer dicht bij mijn gevoel hebt gebracht... menig traantje gelaten sinds het lezen v je boek. Mooie bijzondere herinneringen aan alle 5!

\*\*\*

Ik heb je boek uit, in een ruk uit gelezen (zeg je dit zo?) Wat ben je toch dapper, vond ik vroeger ook al, die reis die je gemaakt hebt, prachtig, zo mooi omschreven, ik voelde het gewoon..Maar absurd veel heb je eigenlijk meegemaakt. Een groot hart dat heb je...Prachtig verwoord allemaal, zo kwetsbaar ook, want nu weet iedereen alles, maar ik vind je zo sterk Treesje!

\*\*\*

Wow lieve trees, in 2 avonden heb ik je boek gelezen. Ik ben zo ontzettend trots op je. Je openheid, je eerlijkheid, je manier van kijken naar jezelf, de reis die je gemaakt hebt op alle fronten, de woorden van Ruud waarna jij nu leeft, het lief zijn voor jezelf... diep respect! Je inspireert mij

\*\*\*

Wat verschrikkelijk intens, een hart en een hoofd kunnen hier niet bij.

\*\*\*

Prachtig, inspirerend en kwetsbaar... heel mooi

\*\*\*

Natuurlijk kende ik kleine stukjes levensgeschiedenis van je maar niet wat alles emotioneel met je heeft gedaan. Je gevecht met alle emoties en de band en bindingen die je hebt aangegaan in je leven. Leren voelen en toestaan van gevoelens die strijd herken ik zo!!! Ik zag altijd de grappige sterke en stoere vrouw met die mooie dochter en hun bijzondere sterke band. Fijn dat je mij ook binnenlaat in je "andere" ik zodat ik wederom van je leren kan en mag

\*\*\*

Hoe mooi en liefdevol maar toch ook zo pijnlijk is je boek Trees....Het is goed om te lezen Daar waar je nu staat en bent en voelt 🙏😞.....Home is where the heart is.... Ben trots op je!

\*\*\*

Wat voor ons ligt en wat achter ons ligt, is niets vergeleken met wat in ons ligt!

\*\*\*

Bijna in één dag heb ik je boek uitgelezen. Wat een aangrijpend verhaal. Gisteren uitgelezen maar het blijft door mn hoofd gaan. Tijdens een van onze laatste gesprekken voor je op reis ging had ik al het gevoel dat je heel veel verdriet en ellende hebt meegemaakt. Fijn om in het boek het vervolg ook te kunnen lezen en dat de reis je volgens mij gebracht heeft waar je naar op zoek was. Heel bijzonder. Ook dat je het allemaal hebt weten te verwoorden in je prachtige boek.

\*\*\*

Lieve Trees, ik heb je boek met veel plezier maar ook met een traan gelezen. Wat een ontroerend en mooi verhaal. Wat laat je ons binnen in jouw leven. Je neemt ons vanaf het begin tot het einde mee. Ik bewonder jouw doorzettingsvermogen en dat je ook je kwetsbare kant zo hebt laten voelen. Ook veel herkenning. De moeder dochter band. Je familie. Hoe je er voor iedereen wilt zijn. Je onzekerheid. En je overwinning. Je gevecht. En zo fijn dat je bent zoals je bent. Wat een mooie mensen zijn er op je pad gekomen. En helaas ook moeten verliezen. Ik ken je al lang maar niet altijd heel dichtbij geweest. Je mag trots zijn op jezelf.

\*\*\*

## *Beautiful* Broken

Lieve Trees ik heb in een stuk jou boek gelezen. Meisje toch wat heb jij ongelooflijk veel meegemaakt, maar wat ben jij toch een prachtige, sterke vrouw. Hoe je er altijd bent geweest voor iedereen. En wat heb jij toch een ontzettende heftig maar prachtig boek geschreven. Ik heb aardig wat traantjes weg moeten slikken. Trees jij mag heel erg trots op jezelf zijn en ik ben zo blij voor jou dat jij jezelf weer teruggevonden hebt en dat jij van jezelf bent gaan houden want jij bent een prachtig mens. Bedankt dat ik heb kunnen leren van jouw avontuur.

\*\*\*

Vanaf dat ik je boek heb, zit het in mijn gedachten. Ik heb het bijna uit, wat een verdriet en tegelijk wat een schoonheden, jeetje Trees wat een hoop lieverds zijn al weg. Vind je een ster, prachtig geschreven en ik leer er meteen het een en ander uit. Gefeliciteerd met dit indrukwekkende boek

\*\*\*

Heb je boek net uitgelezen. Heel indrukwekkend, ook soms herkenbaar, pakkend en ook wel emotioneel. Ook duidelijk hoe je je pad hebt gevolgd, waar je vlgs mij goed en gelukkig bent uitgekomen.

\*\*\*

Bedankt dat ik mee mocht lezen over jouw indrukwekkende reis. In een adem uitgelezen. Wat ben je een mooi, kwetsbaar en positief mens. Inspirerend!

\*\*\*

Af en toe nam ik even afstand. Het was heftig, ontroerend en indrukwekkend.

Het begon met tranen in mijn ogen. Niet meer kunnen lezen. Dan weer met een brok in mijn keel. Kon geen hap of slok meer nemen.

Veel momenten heel herkenbaar. Soms moest ik even stoppen, maar niet lang daarna wilde ik toch weer lezen over hoe jouw leven verliep. Gaandeweg werd jij volwassen en steeds positiever en krachtiger, maar vanaf het begin heel warm en liefdevol voor iedereen. Het was hartverscheurend, maar zeker ook hartverwarmend.

Ik sloot het boek met een grote glimlach.

Respect voor jou hoe je met alles bent omgegaan, maar ook voor je dochter die jou kon loslaten op het moment dat jij het nodig had. Zo jong en toch zo begripvol.

Ik wens jou en je dochter een gezond en liefdevol leven samen.

Hartelijk dank dat ik weer even mocht meereizen in jouw leven.

Wauw! Je eigen boek, jouw verhaal! Gefeliciteerd lieve Trees. Wat bijzonder en wat fijn! Als jij er ooit niet meer bent jouw boek (en levensverhaal) er altijd nog zal zijn!

Je beschrijf jouw diepste verdriet, de strijd tegen kanker. De heftige periodes.

Maar zelf een boek nalaten voor je dochter over je eigen levenspad en ontdekkingen is een gouden 'erfenis'

\*\*\*

Ken je dat gevoel, dat je een boek echt niet meer weg kan leggen. Dat overkwam mij vandaag met het boek van Trees de Brouwer een bekende uit mijn jeugd. In één adem uitgelezen. Een echte aanrader Beautiful Broken

\*\*\*

Lieve Trees, ik heb je boek gelezen. Fantastisch mooi geschreven. Heel emotioneel en open. Wat ben jij een sterke vrouw! Je hebt zoveel verdrietige levenssituaties en verliezen meegemaakt. De naam van het boek, broken, past bij je verhaal. Ik denk bij zoveel lijdt breek je en gaat het opeens niet meer verder. Beautiful past bij jou, als mens, en bij dat, wat je voor iedereen, en daarna voor jezelf gedaan hebt. Geweldig hoe je veel kon verwerken tijdens je wereldreis. Moedig en super. Bedankt voor het schrijven van je verhaal. Een waardevol boek! Iedereen kan veel van je leren.

\*\*\*

Lieve Trees, ik heb je boek net uit. Wát krachtig hoe je verwoord en bent. Mooi mens! Ik moest éérst een stuk wandelen, ik zat vol emoties. Niets is toeval; het frapeert me hoe dicht familielevens naast elkaar kunnen lopen.

\*\*\*

Ik heb je boek net uitgelezen..heel indrukwekkend, ook soms herkenbaar, pakkend en ook wel emotioneel,ook duidelijk hoe je je pad hebt gevolgt, waar je vlgs mij goed en gelukkig bent uitgekomen.

\*\*\*

Compliment voor het delen van je leven. Veel mensen zullen steun aan je boek hebben, ik wens je het allerbeste met veel geniet-momenten.

Het zijn de kleine dingen die het doen.

\*\*\*

Alleen nog maar even de achterkant van je boek gelezen en dat ontroert mij al. Voel me bijna een Voyeur ofzo om je boek tot mij te nemen. Heel bijzonder maar ook zo krachtig en mooi hoe je je verhaal voor je dochter ook met zoveel anderen "durft" te delen!

\*\*\*

Wat heb je een mooi openhartig boek geschreven. Ik weet dat je een hoop ellende hebt meegemaakt maar om het dan te lezen is best heftig. Wel fijn dat je tijdens je reis zoveel mensen hebt ontmoet. Je bent nooit alleen geweest. Eens zal je het geluk vinden die je verdient. Je bent een kanjer

\*\*\*



Gister je boek gekocht bij Primera, vandaag in 1 keer uitgelezen. Wat ontroerend en inspirerend om jouw levensverhaal te lezen. Wat een prachtige reis heb jij gemaakt en enorm stoer. Ik heb met tranen in mijn ogen jouw verhaal gelezen. Fijn dat het nu zo goed met je gaat en dat je doet waar jij gelukkig van wordt. Ik hoop dat ik ook ooit zo ver kom. Wens je alle geluk en liefde met de mensen van wie jij houdt

\*\*\*

Bijna in een adem je boek gelezen. Ik lees niet zo veel maar jou boek pakte me en ik kon haast niet stoppen met lezen.

Je boek bevestigd voor mij wederom dat liefde en houden van, in de breedste zin, de basis is voor geluk in het leven.

\*\*\*

Zaterdagmorgen ben ik begonnen in je boek. Eigenlijk dacht ik een paar pagina's te lezen om eens te kijken wat voor boek het eigenlijk is. Wij kennen elkaar amper en ik wist niet goed wat te verwachten, ondanks dat je een tipje van sluier had opgelicht tijdens je bezoek. Daarnaast ben ik ook weer geen zeer ervaren lezer en heb ook nog wel eens de neiging een boek weer weg te leggen... Bij pagina 100 ben in maar gestopt omdat ik het zonde vond het boek in één ruk uit te lezen (!) en ik daarnaast de inhoud ook wel op mij in moest laten werken. Zondagmorgen natuurlijk uitgelezen. Eerlijk gezegd ben ik jouw verhaal nog steeds aan het verwerken. Een achtbaan van emoties en dan nog steeds zo overeind staan....wat ontzettend knap.... Ik denk dat ik de komende tijd pas zal ontdekken wat het lezen van je boek voor mij persoonlijk betekent, maar voor het moment vind ik het gewoon heel dapper en stoer dat jij jouw verhaal hebt willen delen.